

VERKENNINGSMISSIE

NATIONAAL MILITAIR MUSEUM

Het Nationaal Militair Museum gaat over het Nederlandse leger. In het museum ontdek je wat ons leger doet en welke oorlogen er gevochten zijn. Kom jij binnenkort op bezoek of wil je meer weten over het leger? Voer dan snel de onderstaande missies uit!

MISSIE 1

Het Nederlandse leger bestaat uit vier krijgsmachtonderdelen:



LANDMACHT



LUCHTMACHT



MARINE



MARECHAUSSEE

Welk onderdeel hoort bij welke omschrijving? Vul de krijgsmachtonderdelen in op de juiste plek!

De **LANDMACHT** is het onderdeel van Defensie dat zich op land inzet voor vrede en veiligheid. Zowel in Nederland als het buitenland wordt ze ingezet bij rampen, humanitaire hulp en gevechtsoperaties.

De **LUCHTMACHT** is het onderdeel van Defensie dat vanuit de lucht bijdraagt aan vrede en veiligheid wereldwijd. Met zeer geavanceerd materiaal en professionele militaire specialisten voert ze politieke en militaire taken uit.

De **MARINE** is het onderdeel van Defensie dat wereldwijd zorgt voor veiligheid op en vanuit zee.

De **MARECHAUSSEE** waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

Welk onderdeel spreekt jou het meeste aan en waarom?

MISSIE 2

Een echte militair moet logisch na kunnen denken. Maak de puzzel compleet.

- In elke rij moeten de 4 verschillende krijgsmachtonderdelen komen te staan
- Een krijgsmachtonderdeel mag in elke horizontale rij maar 1 keer voorkomen
- Een krijgsmachtonderdeel mag in elke verticale rij maar 1 keer voorkomen



MISSIE 3

Het Nationaal Militair Museum staat vol voertuigen. Zoek alle legervoertuigen, onderdelen en bemanning in de woordzoeker. Kijk van links naar rechts, van boven naar beneden en diagonaal. De overgebleven letters vormen samen een zin.



- BEMANNING
- BESTUURDER
- FREGAT
- HELIKOPTER
- KAPITEIN
- MIJNENJAGER
- MOTOR
- ONDERZEEBOOT
- PILOOT
- QUAD
- RIJDEN
- RUPS BAND
- STRAALJAGER
- TANK
- VAREN
- VECHTEN
- VLEUGEL
- VLIEGBOOT
- VLIEGEN
- VLIEGTUIG



↑ Woorden afstrepen

TER LAND TER ZEE EN IN DE LUCHT

MISSIE 4

Militairen geven over de radio berichten door met behulp van het NATO-alfabet. Dat ziet er zo uit:

A ALFA	G GOLF	M MIKE	S SIERRA	Y YANKEE
B BRAVO	H HOTEL	N NOVEMBER	T TANGO	Z ZULU
C CHARLIE	I INDIA	O OSCAR	U UNIFORM	
D DELTA	J JULIETT	P PAPA	V VICTOR	
E ECHO	K KILO	Q QUEBEC	W WHISKEY	
F FOXTROT	L LIMA	R ROMEO	X X-RAY	

Schrijf zelf een kort bericht in het NATO-alfabet. Bijvoorbeeld: Hotel-Oscar-India (=hoi).
Zoek een klasgenootje en lees je bericht voor. Lukt het hem of haar om je bericht te ontcijferen?

MISSIE 5

De laatste oorlog die in Nederland heeft plaatsgevonden is de Tweede Wereldoorlog.
Vul de ontbrekende woorden op de juiste plek in.

Kies uit: bezet - 5 mei - Geallieerden- Rotterdam - 10 mei - vijf - hongerwinter- 1944 - nazi regime

Op 10 MEI 1940 vielen Duitse troepen ons land binnen.

Het bombardement op ROTTERDAM dwong Nederland op de knieën.

Na VIJF dagen vechten gaf Nederland zich over.

Nederland viel onder het NAZI REGIME van Hitler.

Gelukkig vochten de GEALLIEERDEN voor onze vrijheid.

Het Zuiden van Nederland werd bevrijd in het najaar van 1944.

Het Noorden van Nederland doorstond eerst nog de HONGERWINTER.

Op 5 MEI 1945 capituleerde Duitsland en was heel Nederland vrij!



MISSIE 6

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere oorlogen en vredesmissies. Lees de toespraak van oud generaal Peter van Uhm en beschrijf wat vrijheid voor jou betekent en of je bereid bent daarvoor op te komen. Je mag het ook in de vorm van een gedicht of een tekening doen.

SAAMHORIGHEID

In de Tweede Wereldoorlog vocht mijn vader aan de oevers van de Waal.

In die oorlog, waar mensen mensen doodden, zag mijn vader het duister.

Mensen werden opgepakt. Vervolgd. Omdat ze geen 'wij' waren, maar 'zij'.

Mensen werden vermoord. Uitgeroeid. Louter om wie ze waren.

Mensen kwamen in verzet, bestreden de onmenselijkheid.

Zij moesten hun moed met de dood bekopen.

Wij gedenken hen allen met het diepste respect.

Al jong kende ik hun geschiedenis.

Door de verhalen van mijn vader.

Door de verhalen van de geallieerden die vochten voor ons, een ander volk, in een ander land.

*Uit de toespraak van generaal Peter van Uhm,
Nationale Herdenking 4 mei 2013*

Peter van Uhm werd op 17 april 2008 commandant der Strijdkrachten, de hoogste baas van het leger. Zijn zoon Dennis was op dat moment op missie in Afghanistan en sneuvelde een dag later door een bembom. Ondanks dit grote verlies bleef Van Uhm zich inzetten voor een betere wereld.

Het maakte diepe indruk.

Op 16-jarige leeftijd keek ik om mij heen.

De Tweede Wereldoorlog was over.

Maar voor veel overlevenden ging de oorlog door.

Velen voelen nog iedere dag het duister.

Ik besepte: de strijd voor rechtvaardigheid is nooit over.

De strijd voor vrijheid begint elke dag opnieuw. In jezelf.

En in de samenleving.

Ik vroeg mijzelf: "Peter, miljoenen mensen is 'n keuze ontnomen.

Jij hebt wel een keuze.

Wat ga jij doen met je leven?

Wat ga jij doen om de wereld beter te maken?"



